

De woedende burger 1
Franklin Zoete

Ik ben woedend. Jaren vol uitzichtloze dagen onderga ik, en nu eis ik mijn minutes of fame op.
Ik heb geoefend op internet, heb tweets verzonden, maar niets gaat boven een ouderwetse informatiebijeenkomst in een grote zaal.
Ik tier, ik schmier, ik vloek en ik vloer.

Wat nu weer? Laat mij hier leven.

Nu moet ik inspreken. Reacties schrijven voor uw prullenbak. U veegt alles aan kant, zodat uw weg lekker kan doorstromen? Ik ben slechts een verplicht nummertje. Doe dat maar thuis met je eigen vrouw/man of hoe die LBTHXYZ van u ook heet.

Oh stap ik nu op uw tere ziel? Kijk eerst eens wat je met mij hebt gedaan. Waarom hoor ik niets totdat alles tot in jullie puntjes is geregeld? U bent een bende, en de beledigde onschuld. U met uw morele recht aan uw zijde. "U doet ook maar uw werk", maar ik ben de klos. Over een week, was ik een vlek in uw bestaan. Lag het ook nog aan mij. Ga toch lekker uw omgeving managen. Mijn omgeving verneuken klinkt zeker niet zo goed voor uw tere ziel?!

Pas als ik uw draagvlak ben, als u mij dus kan pletten, dan bent u tevreden. Nou doe dat thuis met je eigen vrouw of man of hoe dit LBTHXYZ opblaaspop van u ook heet.

En nou verwacht u zeker een rond eind aan dit betoog? Een fijne oplossing, waardoor iedereen weer blij is? Alweer fout gedacht. Als ik kwaad naar huis terug moet, mag u het van mij ook. U bent niet de enige met een opblaaspop. Dat kan ik ook.

De woedende burger 2

Hallo?

Hallo?! Ben u daar?

Ik zie u allen voor me zitten. U, omgevingsmanagers en opgedirkte communicatie-tantetjes.

Ik zie u niet zitten. U ziet mij niet staan. Staan we dan gelijk??

Of kom ik nooit bij uw toren, omgevingsmanager? Weet u wat dat betekent omgevingsmanager? Degene die de omgeving managet, beheerst en bewaakt. Bent u wel goed bij uw hoofd, als u denkt dat dit kan?

Mevrouw, u lacht? Dan bent u zeker iemand van communicatie. Die lachen altijd uit de hoogte. U bent nog erger. Imago first. Make us great again. U bent een draaier. U showt de blinkende kant, en de rommel werkt u weg in mijn achtertuin.

Bij elkaar zijn jullie het ideale paar. Ik kan u maar op een manier dienen: als draagvlak. Pas als u mij kan pletten, dan bent u tevreden. Nou doe dat thuis even gezellig met elkaar, wil u? Of ieder met je eigen LBTHXYZ opblaaspop.

Oh stap ik nu op uw tere ziel?

Weet je hoe het voelt als u mij uitnodigt op uw inspraakavond? Als een uitnodiging van Badr Hari voor een gezellig robbertje samen meppen. Hij heeft de macht. Ik mag nederig vragen, en de klappen vangen. U kan me rug op. Maar niet letterlijk, want u bent mij te zwaar.

Daarom daag ik u uit tot een potje flink over en weer uithalen. En dan mag u morgen in de krant lezen, hoe u het er vanaf bracht. Dat voelt niet goed he? Maar wat is dat nou anders, dan wat u van me vraagt?

Voelt u zich al boos worden? Mooi staan we toch gelijk.

De woedende burger 3.

Ik ben naar ons buurtfeestje gegaan. Bahr Hari was er ook. Hij stond aan de deur. Wat een kerel is dat, zeg! Daar staat wel wat in zo'n open badjas. Die staat in een staat. Een zelfverzekerde en goed gesoigneerde muur.

Iemand die onze omgeving managet legde de regels van ons feest uit: 1. Wij mogen alles; 2. Niet onder de gordel. Daarmee was de kop er af, en kwam een leuk juffertje op mijn buurman af. Zijn mening was belangrijk zei ze, en hing hem een badjas om.

"Wat een lawaai door jullie weg!", begon hij, "Dubbele beglazing?? Ik kan niet meer rustig in mijn tuin zitten."
Bahr stond op en zei: "maar dat kan je nú toch ook niet meer" en gaf hem een oplawaai waardoor hij voorgoed lag.

Toen kwam die leuke juffer naar mij. Met een mengeling van angst en moed, namen mijn schouders de badjas aan. Om het ijs tussen ons te breken vraag ik "Ben je eerlijk met me?" "Zeker" antwoordt ze, "iedereen betreedt gelijk het speelveld". Ik lach naar haar. Bahr lacht terug.

De badjassen gaan af. Grootmoedig sprak Bahr: "wat vindt u, open maar". Ik word wee, van de pijn van nog niet geïncasseerde klappen. En dan ineens, uit puur zelfbehoud, haal ik uit, en raak hem midscheeps. De muur valt.

Voor 5 seconden voel ik me opgelucht. Wetend dat ik verloren had, verliet ik hun feest.